

# Ingezonden Stukken.

## Parkeeren voor huizen.

Mijnheer de Redacteur!

Gaarne zou ik u een klein plaatsje in uw geëerd blad willen verzoeken, waarvoor mijn hartelijken dank.

Waarom moeten op den Heemraadssingel altijd auto's geparkeerd worden voor winkels en particuliere woningen. Dat is 's Zondag's den heelen dag, doorlopend. Dan gaan autobezitters naar Capitol en zetten hun wagen netjes voor een andermans woning. Zoo ook Zaterdag 'smiddags en de heele week 'savonds. De klok wijst kwart over acht of we hooren de portieren open- en dichtklappen en de auto staat tot halftwaalf voor de deur. Als ik zelf met den wagen thuiskom, moet ik achter een heele file auto's om mijn huis te bereiken.

Waarom zetten de autobezitters hun wagen niet aan den graskant of aan den anderen singelkant, waar geen huizen zijn, dan heeft niemand er hinder van. Laat de heeren toch eens bedenken, dat de Heemraadssingel niet alleen voor hun auto bestemd is, maar dat er zooveel menschen wonen, die er heele maal niet op gesteld zijn, tegen zoo'n heele rij auto's aan te kijken. Vooral nu het 'savonds langer licht is en de bewoners van beneden huizen voor hun ramen willen zitten, kunnen ze niet naar buiten kijken, of ze zien zoo'n zwarte rij staan.

Hopende, dat autoriteiten hier eenige nota van willen nemen, teeken ik uit naam ook van vele mijner bureu:

Een Heemraadssingelbewoner.