



*Door de bomen van het Heemraadsplein speelt het zonlicht. Het bankje onder de boom is „uitverkocht”, de anderen staan. Zij malen er niet om, want men heeft het te druk met de Heemraadspleinpolitiek, die overigens rustig onder de boom doorgaat. De jeugd trekt zich van de amateurpolitici niets aan en plukt vreedig bloempjes.*