

## **Rechtbank te Rotterdam.**

### **Gevaarlijke autorijder.**

**Zonder rijbewijs.**

Omstreeks 9 uur s avonds op 7 Augustus j.l. kwamen de 74-jarige heer J. W. Bothof en zijn 71-jarige vriend J. de Hooge van den Heemraadssingel gewandeld en staken den Nieuwe Binnenweg over, na zich links en rechts vergewist te hebben dat er geen auto of tram naderde.

De weg was veilig, dies staken zij de tramrails over naar het trottoir bij het Heemraadsplantsoen, toen de heer De Hooge plotseling nog een paar sprongen kon doen en het trottoir bereiken voor een snel naderende auto. Zijn metgezel, niet meer zoo vlug, werd echter ondersteboven gereden en even later door den G.G.D. per ziekenauto naar het Ziekenhuis vervoerd, waar hij gedurende 3 maanden ter verpleging bleef, tengevolge van een breuk van het bekken, een breuk van de rechter knie en eenige verwondingen.

De bestuurder der auto was de 19-jarige wagenwasscher P. J. W., van hier, die zonder rijbewijs achter het stuur was gaan zitten van de auto, die hij voor iemand, die bij zijn baas stalde, naar de garage terug moest brengen.

— Ik heb nog een sein gegeven, zei verdachte.

— Dat is juist je fout geweest, zei de president. Een goed chauffeur geeft zoo weinig mogelijk seinen. Je had achter die menschen moeten omrijden. Plaats was er genoeg. Je bent wagenwasscher en dat zou ik maar blijven. Voor chauffeur ben je geen type.

— Het was negen uur en al donker, zei weer verdachte.

— 't Was acht uur in de natuur, zei de president. Denk jij soms, dat de zon er zich iets van aantrekt, als wij de klok een uur vooruit zetten? Door je harde rijden hing de dood aan een zijden draad...

Toen werden de twee oude heeren gehoord, zoomede een jongedame, die het ongeluk had zien gebeuren.

Ook een jongmensch, dat er getuige van was geweest. Zij verklaarden, dat verd. gemakkelijk om de twee heeren heen had kunnen rijden. Hij was recht doorgereden. Als de heer De Hooge niet tijdig een paar stapjes vooruit was gesprongen, had verd. ook hem ondersteboven gereden.

Het O.M., waargenomen door mr. Hoeffelman, sprak over de brutaliteit van verd. om zonder rijbewijs een auto te besturen. Het was zijn eerste rit, zonder toezicht gemaakt... Wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld — de heer Bothof loopt er nog gebrekkig door — eischte spr. 3 maanden hechtenis.