

Rotterdam, 23 Juni '30.

**Banken Heemraadssingel.**

Mijnheer de Redacteur!

Wanneer men over de schoonheden van Rotterdam hoort spreken, dan geloof ik wel, dat de Heemraadssingel een van de mooiste gedeelten mag worden genoemd. Dat kan men het best bemerken aan de vele wandelaars op den singel. Een zeer groot deel dier wandelaars bestaat uit ouden van dagen, zoowel vrouwen als mannen, die hun laatste levensdagen des zomers daar doorbrenghen, genietende van de schoone natuur. Zooals bekend, staan er aan dien singel W.Z. zitbanken, waar van door de ouden gretig gebruik wordt gemaakt. Jammer echter, dat men op die plaatsen steeds in de brandende zon zit en bovendien, door het verkeer van de voertuigen, telkens met stof bedekt wordt. Genoemde onaangenaamheden geven dan ook wel eens aanleiding tot ontevredenheid, en men hoort telkens zeggen: Wanneer de banken onder de boomen stonden, langs het wandelpad, zouden we heel wat aangener zittén, beschutting door de boomen en vrij van stof!

Aan het verplaatsen der banken naar de aangeduide plaats zijn natuurlijk kosten verbonden, doch wanneer dat bezwaar eens over het hoofd gezien kon worden,